

Het jaarlijks terugkerende toernooi tussen de Jeux des Boules verenigingen

Skarboule



en The Flying Boules



Voor verslag zie bladzijde 2. Voor de foto's zie bladzijde 3 en 4.

Dinsdag 17 september 2024. Een geweldige dag om te gaan boulen. Eerst zou het wat bewolkt zijn en in de middag zou de zon er door komen. Het kwam allemaal uit zoals de weersdeskundigen voorspeld hadden. Maar kwam het ook uit zoals de deelnemers aan dit festijn gehoopt of misschien ook voorspeld hadden? Dat zijn we niet te weten gekomen, alhoewel er één iemand was die dacht dat hij de beker wel in Emmeloord zou kunnen houden (zie foto Willem Eisses). Echter er moest nog wel een toernooi gespeeld worden.

Wat we nu wel weten is dat we met zijn allen een hele mooie dag gehad hebben en dat er uiteraard een winnaar naar voren is gekomen. Er waren 22 deelnemers uit Joure en 22 deelnemers uit Emmeloord. 's Morgens werd er een ronde gespeeld en 's middags waren er twee rondes gepland.

De gasten uit Joure werden vanaf tien uur verwelkomd met koffie / thee met een koek. Om en nabij half elf konden we van start gaan met ons eerste spel. Om kwart voor twaalf was dit afgerond en konden we met zijn allen gaan lunchen.

De tussenstand was op dat moment 6 gewonnen partijen door Skarboule en 5 gewonnen partijen door The Flying Boules. Het bijzondere was dat het verloop van het toernooi zo was dat deze uitslag in de tweede en de derde ronde hetzelfde was zodat



de einduitslag 18 tegen 15 werd en daarmee was Skarboule weer de beste van dit toernooi. Willem Eisses moest dan ook de beker aan de voorzitter van Skarboule overhandigen, die de voorzitter van The Flying Boules bedankte voor de organisatie en de goede verzorging tijdens het toernooi. Hij lichtte ook nog een puntje van de sluier op over de tactiek die bij Skarboule was afgesproken om tot dit resultaat te komen. Jaap Rebel, voorzitter van The Flying Boules, gaf nog aan dat we met zijn allen een geweldige dag hadden gehad en bedankte alle deelnemers voor de gezellige dag. Ook bedankte hij de leden die meegholpen hadden met het organiseren van dit toernooi en in het bijzonder de beide dames die voor de koffie / thee en de lunch hadden gezorgd. Om vier uur konden we allemaal weer voldaan naar huis.



Jan Woets